



De Jager: Een blad voor de jagers/de jacht. Daarin las ik een column met als titel: "Waar stilte woon". Tijdens het lezen hiervan dacht ik: dit ga ik delen met mijn Afrika reisgenoten. Ik moest voor mezelf denken aan die avond bij zonsondergang in Spitzkoppe. Een aantal zijn verder geklommen omhoog; ik ben aan het begin, ergens in de richting van de top, blijven steken.

Maar toch verwoord dit deel uit de column bijna naadloos mijn gevoel van toen.

*Lees met aandacht. Neem ter harte.*



"Die stilte van die berg het 'n diep vrede oor my gebring, want dit het my ver verwyder van die moderne gewoel waarteen ons daaglik moet beur. So naby aan die groot blou hoef jy niks te probeer verstaan of ontleed nie. Jy hoef nie intelligent te dink of te gesels oor politiek, ekonomie of ander wêreldvraagstukke nie. Jy kan maar net die skoonheid van die skepping inneem en toelaat dat die stilte jou siel skoonspoel.

Daar, digby die hemel, kry jy heel dikwels ook 'n veel beter uitsig oor die legkaart van jou lewe. En dit alléén is genoeg rede om 'n berg te klim."

Jantine

