



Vakantiereis Afrika juli-augustus 2014

Op 21 juli zijn wij (een groep van 8 mensen) vertrokken vanaf Düsseldorf, via Frankfurt en Johannesburg naar Windhoek, Namibië. De volgende dag kwamen wij na een voorspoedige reis in het zonnige Namibië aan en werden opgehaald door vertegenwoordigers van Het Netwerk en ATKV (de Afrikaanse Taal en Cultuur Vereniging). Bij verschillende gastgezinnen hebben wij een paar dagen doorgebracht in Windhoek. En onder hun deskundige leiding hebben we het een en ander gezien van de stad en de omgeving en gehoord over het land, de cultuur en bevolking. Erg interessant en boeiend om op deze manier kennis te maken met het prachtige Namibië en iets mee te krijgen van het leven daar. We hebben genoten van de gastvrijheid en vriendelijke zorg van onze gastheren en –dames!

De derde dag in Namibië vertrokken wij met een gehuurde bus met chauffeur en kok voor een wekenlange reis door Namibië, Botswana en Zimbabwe. We hebben het enorm getroffen met onze chauffeur en kok die beiden hun vak heel goed uitoefenen, prettig gezelschap waren en ons met hun kennis van het land en de plaatselijke gebruiken goed van dienst zijn geweest. De dagen daarna hebben we genoten van het prachtige Namibië met zijn steeds wisselende landschappen en eindeloze ruimte. Meerdere bijzondere plaatsen en plekken hebben we bezocht: Sesriem, waar we een kloof bij zonsondergang en Duin 47 bij zonsopgang hebben bezocht en genoten hebben van de prachtige kleuren van het zand en de rotsen. En Sossusvlei met het surrealistische landschap en de versteende bomen. Vrijdagavond zijn we aangekomen in Swakopmund na een korte stop bij Walvisbaai om de flamingo's te spotten en checkten we in bij een hotel voor het weekend. 's Zaterdags hebben we een prachtige safari gedaan door de duinen van de Namib Naukluft woestijn. Swakopmund is een mooi stadje aan de Atlantische Oceaan met Duitse invloeden en prachtige lokaal gemaakte producten op een kunstmarktje en in de winkels. 's Avonds hebben we kennisgemaakt met het bestuur van een lokale christelijke school en genoten van hun verhalen over hun leven en het land. Zondagmorgen hebben we een dienst meegemaakt in een plaatselijke kerk en na de kerkdienst met mensen koffie gedronken.

De week erop hebben we Spitzkoppe, een cheetapark en Outjo met een heerlijke Duitse bakkerij bezocht. We zijn enkele in het prachtige park Etosha geweest en hebben daar heel veel dieren gezien: vele soorten vogels, allerlei soorten bakkies, zebra's, giraffen, neushoorns, leeuwen, olifanten, honey badger, enzovoort. We zijn op bezoek geweest in een dorp van de Bushman en hebben een indruk gekregen van het leven dat zij leiden. Het volgende weekend hebben we doorgebracht op een eiland in de Okavango Delta in Botswana. We zijn met een motorboot en daarna met mokoro's naar het eiland gebracht. Heel avontuurlijk om midden in de natuur in tenten te slapen en je leefomgeving te delen met allerlei wilde dieren. 's Zondagavond kregen we bezoek van een olifantenfamilie die op korte afstand van ons kamp het water overstak naar een volgend eiland. Heel bijzonder om in een omgeving waar niets te merken is van de westerse leefomgeving zondag te houden en met elkaar uit de Bijbel te lezen en over Gods woorden na te denken.

Op de Choberiver hebben we een geweldige boottocht gemaakt en ongelooflijk veel olifanten, nijlpaarden en andere dieren en vogels gezien. De volgende dag hebben we een plaatselijke school bezocht en kennisgemaakt met de leerkrachten en kinderen op de school. 's Middags zijn we met een safariwagen het wildpark ingereden waar we de nacht hebben doorgebracht en de volgende morgen opnieuw een zeer mooie safaritocht hebben gemaakt. In dit park hebben we cheeta's gezien, bijzonder grote kuddes buffels, leeuwen en grote groepen apen naast de vele dieren die we elders ook al hadden gezien. In Zimbabwe hebben we genoten van de schitterende watervallen bij Victoria Falls. En 's avonds hebben we genoten van Afrikaanse avond en Afrikaans eten in het plaatselijke restaurant, waarna we de volgende dag naar Johannesburg, Zuid-Afrika vlogen.

Het was een heel bijzondere vakantie door de prima organisatie onder leiding van onze reisleidster Ellie Kroon, de fijne en gezellige sfeer in de groep, de goede kok en chauffeur waardoor de reis comfortabel was en tegelijk avontuurlijk door het slapen in tenten en de verschillende parken en plaatsen in de natuur waar we overnachten. En natuurlijk vanwege de prachtige landen waar we genoten van de natuur, de dieren, de ontmoetingen met de mensen en de cultuur. Doordat de reis georganiseerd is met hulp van mensen en organisaties ter plaatse hebben we op een unieke en betaalbare manier toch een heel bijzondere en onvergetelijke indruk gekregen van de drie landen en hun inwoners.

In Johannesburg is het gezelschap opgesplitst waarna een deel terug is gereisd naar Nederland en een deel nog een kleine week in Zuid-Afrika heeft doorgebracht. Hier hebben we weer overnacht bij verschillende gastgezinnen in Johannesburg en Pretoria en met hen of op hun suggesties meerdere activiteiten in de omgeving van beide steden ondernomen. We zijn op bezoek geweest bij de lezersclub Mabel Malherbe, hebben het Voortrekkersmonument bezocht, een groentefarm, de Cradle of Humankind, een botanische tuin in Johannesburg, het oude centrum van Pretoria en het Krugerhuis en een school voor speciaal onderwijs. Deze week hebben we veel gesproken met de verschillende mensen bij wie we op bezoek zijn geweest en op die manier hebben we een indruk gekregen van het leven van de blanken in Zuid-Afrika in een gecompliceerde samenleving waar dingen op het eerste gezicht wat zwart-wit lijken, maar het zeker niet zijn en het voor niemand makkelijk is. We hebben genoten van de bijzondere gastvrijheid, zorg en vriendelijkheid van de mensen.